

# Een Zee van Staal

Beeldenpark





Zomerprogramma 2018, dansend kunstenaar Sophia Maria Kienhuis

In het duingebied naast Wijk aan Zee ligt een bijzonder beeldenpark. De veertien beelden van *Een Zee van Staal* liggen of staan tussen helmgras, bramenstruiken en zeldzame plantensoorten, tegen het overweldigende decor van de naastgelegen staalfabriek. Lieflijke duinflora wordt afgewisseld door metershoge stalen beelden, met op de achtergrond de rokende hoogovens en donkere ertsbergen. De beeldende kunst moet wedijveren met de imposante industrie en de al even indrukwekkende natuur. De combinatie versterkt elkaar en maakt een bezoek tot een inspirerende en unieke beleving voor jong en oud.

## Hoe is het begonnen?

In 1999 was Wijk aan Zee *Cultureel Dorp van Europa*, ter gelegenheid hiervan kregen elf beeldhouwers afkomstig uit elf Europese landen de opdracht dit gebied te transformeren tot een beeldenpark, met het thema 'Een Zee van Staal'. Natuurlijk moesten de beelden van staal zijn. Materiaal en werkruimte werden beschikbaar gesteld door de staalfabriek Hoogovens (nu Tata Steel). Het resultaat is een indrukwekkende tentoonstelling op een intrigerende plek. In de loop der jaren zijn er drie beelden bijgekomen, waardoor er nu veertien beelden in het duingebied te zien zijn.

## Rondleidingen

Elke eerste zondag van de maand is er een gratis rondleiding, waarin een kunstenaar toelichting geeft op de beelden. In de maanden juli en augustus, is er elke zondag een rondleiding, met een bijzonder thema. Start om 14.00 uur bij de entree van Een Zee van Staal. Meer informatie: [www.eenzeevanstaal.nl](http://www.eenzeevanstaal.nl), of kijk op onze facebookpagina.



Jaak Soans - Playing waves



Rudi van de Wint - De Poort



Robert S. Erskine - White Rhythm

## Bereikbaarheid

Het beeldenpark ligt aan de hoek Bosweg/  
Reijndersweg in Wijk aan Zee. Het park is permanent  
geopend en vrij toegankelijk. Er is een beperkt  
aantal parkeerplaatsen bij het beeldenpark.  
Op drukke dagen wordt aangeraden om te parkeren  
op of rondom het weiland van Wijk aan Zee, de  
beeldentuin ligt op circa 10 minuten loopafstand.

## De beelden

- 1 Ales Vesely** TSJECHISCHE REPUBLIEK  
The Messenger (1999)
- 2 Nico Betjes** NEDERLAND  
Zonder titel (1999)
- 3 Colin Foster** HONGARIJE  
Angel XXIX, Home and Tea (1999)
- 4 Niko De Wit** NEDERLAND  
Zonder titel (2003)
- 5 Karl-Heinz Langowsky** DUITSLAND  
Die leeren Augen der Sprachlosigkeit (1999)
- 6 José Rault** FRANKRIJK  
Au dela des Vagues (1999)
- 7 Antonio Sobrino Sampedro  
& Mercedes Cano Redondo** SPANJE  
Esperanza (1999)
- 8 Robert S. Erskine** ENGELAND  
White Rhythm (1999)
- 9 Apostolos Fanakidis** GRIEKENLAND  
Thalassa apo atsali (1999)
- 10 Paul Schöbel** DENEMARKE  
Insh'Allah (1999)
- 11 Jaak Soans** ESTLAND  
Playing Waves (1999)
- 12 Luciano Dionisi** ITALIË  
La Casa di Mare (1999)
- 13 Herbert Nouwens** NEDERLAND  
Corus: Arie, Piet, Loes, Henk en Ludwig (2003)
- 14 Rudi van de Wint** NEDERLAND  
De Poort (2009)

